

SPROOKJESACHTIG SNEEUWLANDSCHAP VOL WINTERSE AVONTUREN

Lapland voor dummies

In de lange winter verandert Fins Lapland in een sprookjesachtig sneeuwlandschap. Dit immense gebied in het noorden van Finland wordt dan één grote speeltuin die uitnodigt tot winterse avonturen. Met een beetje geluk kun jij zelfs het noorderlicht spotten. Klinkt dit alles als muziek in je oren? Maar is het voor jou nog te veel een onontgonnen terrein? Lees dan onze handleiding voor een winters verblijf in Europa's laatste stukje wildernis.



➤ Sneeuwscootersafari's geven je een adrenalineboost. (foto Peter Van Oyen)

PETER VAN OYEN

WANNEER GA JE BEST?

Koning winter regeert lang in Fins Lapland; van midden november tot begin mei. December is de donkerste maand, januari de koudste. De beste

tijd om te gaan is van midden februari tot eind maart. De dagen worden langer, er is meer zon en de meeste sneeuw is reeds gevallen. Bovendien zijn er 's nachts meer heldere hemels. Dit geeft je meer kans om het spectaculair lichtspel te zien van het noorderlicht. Fins Lapland is de ideale plaats om op zoek te gaan naar dit kleurrijke fenomeen.

HOE GERAAK JE ER?

Tijdens het komende winterseizoen worden er door touroperator Asteria Expeditions rechtstreekse chartervluchten met TUI fly naar Fins Lapland georganiseerd. Vanaf de kerstvakantie tot en met de krokusvakantie wordt er gevlogen op de luchthavens van Kittilä en Kuusamo en op bepaalde data ook naar Rovaniemi. Lijnvluchten met Finnair (overstap in Helsinki) naar diverse bestemmingen in Lapland zijn er dagelijks.

WELKE KLEDIJ MOET ER IN DE KOFFER?

Met temperaturen van -20 °C en kouder, is het geen overbodige luxe om winterlaarzen of bottines, een dikke



➤ Tussen midden februari en eind maart heb je de meeste kans om het noorderlicht te spotten. (foto istock)

winterjas, een sjaal, een muts en wanten mee te nemen. Meerdere truien of fleeces ook. Kleeft je in lagen, want binnen is het vaak warm. Maar neem geen hele kleerkast mee want je hebt steeds een gratis thermo-overall ter beschikking tijdens het hele verblijf. Voor buitenactiviteiten worden er steeds snowboots, extra handschoenen en soms sneeuwbrillen voorzien.

KAN JE IN LAPLAND OP DE LATTEN?

Ja, al is skiën in Lapland niet te vergelijken met de Alpen. Het oudste skioord van Finland is Ruka, 25 kilometer ten noorden van Kuusamo. Dit skigebied biedt met 200 skidagen sneeuwzekerheid en er zijn 31 skipistes, waarvan sommige verlicht. Onmiddellijk buiten het skioord ben je meteen in de Lapse wildernis, nabij de Russische grens. Een ander interessant skioord is Iso Syöte, dat subliem op een top van een beboste heuvel ligt. Het skioord is uiterst geschikt voor 'skileken' door de aanwezigheid van professionele skileeraars en pistes voor beginners.

Werk je je liever zelf in het zweet op de latten? Sla dan aan het langlaufen, zodat de nationale sport van Finland. In en rond de skioorden zijn er kilometerslange langlaufpistes. Je kan ook sneeuwschoenen aanbinden om dwars door de diepsneeuw te wandelen. Door het brede steunvlak van de schoenen zak je niet door de dikke laag sneeuw en kan je wandelen over bevroren meren en plaatsen waar je anders niet kunt komen. Wie een ijsboor meeneemt, kan zich ook wagen aan ijsvissen.

WAT VOOR TYPES SLEEËN ZIJN ER?

Voor elk wat wils. Het meest spectaculaire is een safari met een huskyslee. Op de farm maken we eerst kennis met de husky's, vooraleer we op safari gaan. Je kan mee als passagier, maar ook als bestuurder, want het hondensleeën is echt niet zo moeilijk als je denkt. Wie op de smalle dragers van de slee gaat staan, moet vooral kunnen remmen. De sledehonden kennen maar één stand: rennen. Als de remmen losgaan, stopt het blaffen van de honden en hoor je alleen het kraken van de sneeuw, het ruisen van de wind en het hijgen van de husky's. Wat een sensatie om door het witte Finse winterwonderlandschap te zoeven.

Je kan ook beslissen om de Kerstman te verslaan met zijn eigen wapens: de rendierslee. Niet ver van Ruka worden we ontvangen op een rendierfarm. Nadat we kennis gemaakt hebben met Rudolf en zijn vrienden, mogen we een rendier kiezen die voor een lage slee wordt gespannen. Diep, weggedoken

onder een rendierhuid hoor je niets dan het geschuif van de slee en het ritmische geklak van de hoeven.

ZIJN ER GEMOTORISEERDE SPORTEN MOGELIJK?

Erg populair zijn de sneeuwscootersafari's. De door velen als lawaaierig omschreven sport, is door de Finnen aan strenge regels onderworpen. De tochten zijn steeds begeleid en alcohol is uit den boze. Je krijgt ook een speciaal motorpak, die je boven de andere winterkledij moet trekken, want het kan erg koud zijn op zo'n sneeuwbeest. Maar als je door het witte landschap scheurt, krijg je een fikse adrenalineboost en is het gevoel van vrijheid immens. Wie niet genoeg kan krijgen van snelheid, kan ook opteren voor ice karting.

”

Fins Lapland is de ideale plaats om op zoek te gaan naar het Noorderlicht.

KAN JE DE KERSTMAN BEZOEKEN?

De woning van de Kerstman bevindt zich pal op de poolcirkel even buiten Rovaniemi. Zelfs buiten de kerstperiode staat de sfeer helemaal in teken van de bolle bejaarde kindervriend. Het is allemaal zeer commercieel, maar slechts weinigen weerstaan aan de lokroep van Santa Claus Village. In Rovaniemi kan je ook terecht in het Arktikum, een museum dat het leven aan de poolcirkel uitbeeldt. Een andere trekpleister is de Ranua Zoo, waar 50 diersoorten uit het poolgebied in een natuurlijke omgeving leven.

KAN JE IN LEUKE HOTELS OVERNACHTEN?

Wij overnachten in een luxueuze houten wildernislodge in de buurt van Ruka. De lodge beschikt onder andere over sauna en bubbelbad en ligt aan een groot meer. In de nabijheid kan je ook logeren in een sneeuwiglo of glazen villa. Deze villa's zijn heel populair, omdat je vanuit jouw bed het noorderlicht kunt zien. Bijzonder is ook Isokenkäisten Klubi, een afgelegen hotelletje aan de Russische grens. De zussen Katja en Sirpa koken heerlijk en je kan er in een rooksauna duiken. Het Iso Syöte Ski resort ligt dan weer op een heuvel en biedt een weergaloos zicht op het omringende sneeuwlandschap.

Praktische info

We reisden met Asteria Expeditions. Deze Brugse touroperator is sinds jaren gespecialiseerd in Winters Lapland. Je kan bij Asteria Expeditions terecht voor zowel begeleide groepsreizen als individuele afreizen. In september houdt Asteria Expeditions diverse infosessies in heel Vlaanderen.

■ www.asteriaexpeditions.be



➤ Een safari met husky's is een onvergetelijke ervaring. (foto Peter Van Oyen)