



In Noord-Finland is tot rust komen geen onoverkomelijke taak. Finland is namelijk één van de dunbevolkste landen van het Europese continent. Het is 10 keer zo groot als België voor half zoveel Finnen. Daarbij komt nog dat de meerderheid van die 5 miljoen Finnen in het zuiden woont. We trekken voor een winters avontuur naar Fins Lapland, de laatste échte wildernis in Europa. Het vervoer ter plaatse gebeurt in stijl : 4 dagen lang zijn we de trotse eigenaar van een monster van een sneeuwscooter.



## Aanbiedingen naar Fins Lapland

- Deze reportage kwam tot stand in samenwerking met Asteria Expeditions. Zij bieden naar Lapland o.a. volgende individuele programma's aan :
- Winters Avontuur (4 d.): Actief programma op hoog niveau met o.a. een overnachting in een Finse woonboerderij.
  - Lapland Anders (7 d.): 4 dagen skipret in Ruka, gevolgd door 2 overnachtingen in Finse woonboerderij. Gastronomie en avontuur staan centraal.
  - Rust en Natuur (5 d.): verblijf in een authentieke chalet op een heuveltop vanwaar je een prachtig uitzicht hebt. Voordeelpakket aan excursies is inbegrepen.
  - In groep : Kerst in Ruka (5 d.) van 23-27/12. Breng Kerstmis door bij een gastvrije Finse familie.

# Winters avontuur in

Per sneeuwscooter doorheen Lapland, de

Lapland ligt grotendeels boven de Noordpoolcirkel en strekt zich uit van Noorwegen in het westen tot Rusland in het oosten. Via een tussenlanding in Helsinki landen we op Kuusamo. M'n sneeuwscooter staat me al op te wachten op de parking. Het is eind maart, maar het voelt aan als putje winter. We dienen ons dus te wapenen tegen de barre weersomstandigheden. In Noord-Scandinavië doe je dat met een thermisch pak, twee paar handschoenen, een warme muts en snowboots. Belangrijk, deze warme kledij dien je niet aan te kopen, maar wordt gratis aangeboden voor de duur van je verblijf. De sneeuwscooter voelt aanvankelijk wat onwennig aan, maar na een klein uurtje willen we enkel maar blijven rijden over de vele bevroren meren en door besneeuwde bossen. Maar je doet er best niet te gek want volgens onze gids Joonas Oksanen staat de politie vaak om de hoek. "In de bossen ligt de maximumsnelheid op 60 km/u, op de bevroren meren mag je tot 80 km/u rijden. Maar ze willen vooral te weten komen of je niet gedronken hebt. Dat is nog steeds de hoofdoorzaak van de meeste ongelukken."

### HARDE WINTER

Vijftig alcoholvrije kilometers verder bereiken we de gezellige, compleet afgelegen, woonboerderij Iso-kenkäisten Klubi aan het Heikki meer (www.ikk.fi). De zusjes Sirpa en Katja Kämäräinen hebben de zaak overgenomen van hun ouders, en bieden bezoekers een onvergetelijke ervaring in een unieke naturomgeving, op amper 2 km van de Russische grens.

**"Vroeger zagen baby's vaak het levenslicht in een rooksauna. Het was namelijk de properste plek in huis."**

"De voorbije winter was één van de strengste van de voorbije jaren", aldus gastvrouw Katja. "Midden oktober viel de eerste sneeuw en die is niet meer weggegaan. We telden deze winter 50 dagen waarin het 's nachts kouder werd dan -30°C." Hoef het gezegd dat het leven hier hard is? De beste Finse uitvinding ooit, de sauna, maakt de harde winter echter draaglijk. Het is dé manier om met je gezin de dag passend af te sluiten of om goeie vrienden te ontvangen. "Vroeger zagen baby's vaak het levenslicht in een rooksauna", aldus de sympathieke Sirpa Kämäräinen. "Zwangere vrouwen trokken de sauna in om te bevallen omdat het de properste plaats in huis was. Door de extreme warmte en giftige lucht kunnen er namelijk geen bacteriën overleven in een rooksauna." Die avond ontdekken we zelf de geneugten van een sauna. Afkoelen doen we nadien in

een ijswak in het bevroren Heikki meer. Ijskoud, maar een ervaring die we allicht niet snel vergeten.

### UNIEKE NATUUR

De volgende dag trekken we wat noordelijker richting Ruka, de oudste skibestemming van het land en nog steeds razend populair bij Finnen en buitenlanders. Naast pistes van verschillende moeilijkheidsniveaus, vind je in Ruka ook 500 km langlaufloipes, waarvan 40 km verlicht is. Handig in putje winter, als ze hier wekenlang de zon niet zien. Onze gids Joonas Oksanen komt oorspronkelijk uit Zuid-Finland, maar werd enkele jaren terug verliefd op deze regio. "Kuusamo bezit niet voor niets één van de mooiste natuurgebieden van Lapland. De natuur is nergens zo mooi in Finland als hier." We stoppen veelvoudig om te genieten van het uitzicht, wat foto's te nemen of om de innerlijke mens te versterken in een typische kota, waar een gezellig houtvuur ons opwarmt. Een eveneens amusante bezigheid tijdens een sneeuwscootersafari is ijsvissen. Als ze willen bijten tenminste...

### FINSE ROOKSAUNA

Ten zuiden van Kuusamo ligt het Syöte nationaal park, waar prachtige vergezichten en besneeuwde naaldbomen gratis worden aangeboden. De volgende 2 nachten brengen we door op 430 m hoogte in een houten chalet van Hotel Iso Syöte, op de zuidelijkste 'fjell' (lage berg) van Lapland. Onze chalet is een comfortabele, Finse rustieke bungalow met privésauna, haard en eigen keuken. Mocht het Noorderlicht zich voordoen, zit je hier op de eerste rij om van dit adembenemende lichtspel

# het Hoge Noorden

laatste echte wildernis op het Europese continent

van de natuur te genieten. Wij hadden geen geluk, een bedekte wolkenhemel stak er een stokje voor en de volgende dag geselde een sneeuwstorm het landschap. Geen nood, je vindt hier de ideale uitvalsbasis om te skiën, te wandelen, te langlaufen of om deel te nemen aan een rendier- of een huskysledetocht.

Op de laatste avond staat een sneeuwschoenwandeling op het programma. Gelukkig deert de diepte van de sneeuw ons niet, anders raak je meteen uitgeput. De besneeuwde naaldbomen zien er sprookjesachtig uit. Onze eindbestemming is een wilderniskamp waar we die avond zullen dineren. Maar eerst trekken we



Stappen in de diepe sneeuw kost je best wat kracht.

opnieuw de rooksauna in. De verdere combinatie met het ijswak bezorgen je een tintelend gevoel waardoor je je herboren voelt. Het kampvuur in de houten blokhut is nadien de ideale locatie om ervaringen van de dag uit te wisselen.

### HUSKYSLEDETOCHT

Onze laatste dag houden we vrij voor een huskysledetocht. Locatie is de Finn-Jann Huskyfarm in Jurmu, halweg tussen Kuusamo en Oulu, een havenstadje aan de Botnische Golf. De husky's staan al ingespannen. De sneeuwstorm lijkt hen, in tegenstelling tot hun toekomstige mushers (bestuurders van een hondenslede), amper te deren. Iedere slede, geschikt voor 2 personen,

wordt voortgetrokken door 6 husky's die als een speer uit de startblokken schieten. Zo'n dertig km verder mogen onze husky's genieten van een verdiende rustpauze en nemen ze met hun schattige besneeuwde snoet afscheid van hun musher voor even. In het hoofdgebouw van Finn-Jann raken we finaal nog aan de praat met een bejaard Brits echtpaar die voor het eerst Lapland bezoekt. "M'n vrouw en ik reizen al ons hele leven, maar deze reis is zonder twijfel onze beste vakantie ooit." We geven de brave man alvast geen ongelijk.

(nnd/foto's nnd/grf)



Isokenkäisten Klubi, op 2 km van de Russische grens.



De houten blokhutten van Iso Syöte.



In Lapland is een sneeuwscooter veel waardevoller dan een auto.

In het kader van deze reportage heeft Asteria Expeditions voor onze lezers een aantal extra voordelen uitgewerkt indien je één van deze reizen reserveert voor eind september. Voorwaarden vind je op de website [www.asteriaexpeditions.be/aanbieding](http://www.asteriaexpeditions.be/aanbieding). Voor reservatie en info kan je terecht op [www.asteriaexpeditions.be](http://www.asteriaexpeditions.be), [info@asteriaexpeditions.be](mailto:info@asteriaexpeditions.be), 050 33 25 10 of via de reisagent.