



# Op avontuur in

De natuur is er nog ongerept, de lucht die je inademt is er puur en het water in de vele meren is van de zuiverste soort. En de stilte, die is er ongeëvenaard. Welkom in Fins Lapland, de laatste wildernis van Europa.

NICOLAS NOSEDA

Het centrum van Rovaniemi in Noord-Finland zal je allicht geen onvergetelijke aanblik bezorgen. Tijdens WO II werd de stad tot op de grond vervoest. Na de oorlog werd Rovaniemi snel heropgebouwd waarbij er niet veel aandacht ging naar het decoratieve aspect. Grijs beton lijkt er eerder regel dan uitzondering. Maar de aantrekkingskracht van de stad is natuurlijk de ligging: Rovaniemi is dé toegangspoort tot het winterwonderland Lapland, een van de laatste ongerepte wildernissen. Sneeuwscootertochten vertrekken hier direct vanuit het centrum. Na amper enkele minuten bevind je je al in de uitgestrekte besneeuwde dennenbossen waar de stilte hoogstens gebroken wordt door het vallen van occasionele sneeuwvlokjes.

**OP BEZOEK BIJ DE KERSTMAN**  
Daarnaast is Rovaniemi de thuis van de enige echte Kerstman. Het Santa Claus Village ligt pal op de Noordpoolcirkel en ontvangt jaarlijks zo'n half miljoen buitenlandse bezoekers. Als een 6-jarig kind uit Hawaï of zelfs maar Mongolië een postkaart verstuurt naar Kerstman,

komt de kaart hier uiteindelijk vroeg of laat terecht. De Kerstman ontvangt jaarlijks meer dan een miljoen brieven. Rond de drukke kerstperiode ontvangen ze tot wel 35.000 brieven per dag. Je kan er de Kerstman iedere dag van het jaar bezoeken. Er hangt in de ontvangstruimte een webcam waardoor je voor jouw bezoek nog snel even het thuisfront kan bellen zodat ze jouw bezoek aan de goedheilig man live kunnen volgen op [santaclauslive.com](http://santaclauslive.com). Wist je trouwens dat de Kerstman ook Nederlands spreekt?

### EEN ZEE VAN RUIMTE

Om je een idee te geven van de uitgestrektheid van de regio: Rovaniemi is de hoofdstad van Lapland, de meest noordelijke provincie van Finland, en telt zo'n 60.000 inwoners op een gebied van dik 8.000 km<sup>2</sup>. Dat valt te vergelijken met de oppervlaktes van West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen bij elkaar opgeteld. Maar zelfs dat is nog klein bier wanneer je het grote plaatje bekijkt. De provincie Fins Lapland is 98.000 km<sup>2</sup> (3x België) groot en telt amper 180.000 inwoners.

### FAUNA EN FLORA

Een andere populaire trekpleister in de stad is het Arktikum, een museum en wetenschapscentrum waar je kennis maakt met de fauna en flora van Lapland. Je treedt er binnen in de wereld van veelvraten, lynxen, elanden, wolven, rendieren en ook bruine beren. "De berenpopulatie in Finland wordt geschat op een kleine 2.000", zegt de bevallige Managing Director Hannele Koskiniemi. "Je vindt ze vooral aan de grens met Rusland. Ik heb er zelf nog nooit één gezien, want onze bruine be-

ren zijn van nature mensenschuw, in tegenstelling tot hun soortgenoten in Noord-Amerika. Onze beren houden zich liever diep in het bos schuil." In het Arktikum is er tevens ruime aandacht voor het noorderlicht en de Sámi (Lapen), de inheemse bevolking van Noord-Scandinavië. De Sámi hebben hun eigen taal en eigen kleurrijke cultuur. Ondanks hun moderne en eigentijdse levenswijze houden ze hun tradities in ere zoals de kleurrijke klederdracht, de talloze rendierboerderijen en de joiku-zang.

### NOORDERLICHT

Wie 's winters naar Lapland afreist hoopt natuurlijk het noorderlicht of

poollicht te mogen aanschouwen. Dat ontstaat door uitbarstingen op de zon die richting aarde worden uitgespuwd. Deze zonnewinden bestaan uit elektrisch geladen deeltjes. Wanneer deze deeltjes via de noord- of zuidpool onze dampkring binnen dringen, botsen ze met de aanwezige zuurstof- en stikstofatomen waardoor er energie vrijkomt in de vorm van het poollicht. Het is een van de mooiste natuurverschijnselen op aarde en bestaat meestal uit een groene gloed die zich aftekent aan de hemel.

Tijdens ons verblijf hebben we het noorderlicht jammer genoeg niet gezien. Het dikke wolkendek 's nachts was de spelbreker van dienst. Opdat toeristen geen volledige nacht naar de



Kinderen (of zijn het elfjes) steken de Noordpoolcirkel over in het Santa Claus Village. (foto Rovaniemi Tourism)



Herderin Johanna Hietanen.



In het Arktikum maak je kennis met de fauna en flora van Lapland.



De besneeuwde taiga. (foto istock)



# de Finse witte wildernis



Santa Claus Village. (foto Rovaniemi Tourism)



hemel zouden moeten staren, hebben ze in Rovaniemi een Aurora Alert Service ([auroraalert.fi](http://auroraalert.fi)) opgericht. Je betaalt daarvoor een kleine som en vanaf het moment dat het noorderlicht zichtbaar is, ontvang je een bericht.

### DE SNEEUWSCOOTER OP

Tijd voor het serieuzere werk. We zetten koers naar Levi, bij Kittilä, 200 km boven de Noordpoolcirkel. De nationale sport van de Finnen is het langlaufen en dat merk je onderweg. In besneeuwde bossen waar geen mens lijkt te bespeuren, zie je plotsklaps iemand gezellig langlaufen. Het ziet er ideaal uit ter ontspanning na een dag werken. We komen aan bij een lokaal safarikanteroor waar een onze sneeuwscooter voor de komende dagen mogen uitkiezen. Na een woordje uitleg vertrekken we per twee op de sneeuwscooter. We rijden over bevroren meren en langs afgelegen dorpjes door het witte wonderland. Het is een zalig gevoel. Op de vlakke stukken haal je makkelijk snelheden

tot 70 km/u. Een sneeuwscooter kan natuurlijk nog veel sneller, maar dat laten we liever aan de specialisten over. Je dient er rekening mee te houden dat de politie ook hier vaak flitscontroles houdt (jawel) en dat je absoluut geen alcohol mag gedronken hebben, hier geldt namelijk de nultolerantie.

### SNEEUWHOTEL

We bereiken onze bestemming voor de nacht na een dikke twee uur: het Snow Village. Dit hotel is volledig uit sneeuw en ijs is opgebouwd. Ieder jaar wordt het opnieuw opgericht. De bouw, waarvoor 3 miljoen kilo sneeuw en 300.000 kg ijs benodigd is, neemt zo'n 5 weken in beslag. Midden december gaat het hotel open, eind april is het opnieuw einde verhaal doordat de dagen terug warmer worden en het hotel smelt. We worden verwelkomd met een glaasje vodka in de Ice Bar, om vervolgens een copieus én warm diner voorgeschoteld te krijgen in het Ice Restaurant. Een overnachting in het Snow Vil-

lage is niet goedkoop, maar je krijgt er dan ook een onvergetelijk ervaring voor terug. De kans op doodvriezen 's nachts is onbestaand, je slaapt namelijk in een warme slaapzak die bestand is tegen temperaturen tot wel -20°C. Bovendien zakt de temperatuur in de ijskamer nooit onder de -5°C, ongeacht de buitentemperatuur. Wie het 's nacht toch te fris krijgt, kan ten allen tijde terecht in een verwarmde kamer. Wij beleven een zalige nacht in onze warme slaapzak en worden in onze ijsuite om 7u vergast op een warme kop bessensap. Een nieuwe sneeuwscootertocht van zo'n 50 km onder een stralend zonnetje brengt ons terug naar Levi.

### RENDIERBOERDERIJ

De volgende stop is een heuse rendierboerderij die door Sámi wordt gerund. We maken kennis met herderin Johanna Hietanen die enkele tientallen rendieren onder haar hoede heeft. We maken er een kleine rendiersafari, waarbij je per twee op een slede zit. Het tempo is erg gezellig, wat je de kans geeft om het mooie landschap in je op te nemen. "Het gewei van een rendier kan tot 2cm per dag groeien," zegt Johanna. "Na verloop van tijd valt het op natuurlijke wijze af." Het is een populair souvenir bij toeristen. Het gewei wordt ook verkocht tot sleutelhangers of zelfs kurentrekkers. Niets gaat hier verloren.

### OP STAP MET DE HUSKY'S

Je mag Lapland in geen geval verlaten

alvorens je een huskysafari hebt gedaan in de Finse bossen. De huskyboerderij van Harriniva, in Muonio vlakbij de Zweedse grens, is de grootste huskyboerderij van Europa. De gasten worden er blaffend verwelkomd door 400 Siberische en Alaskische husky's. Een slede wordt getrokken door 6 husky's, een persoon zit op de slede terwijl de andere achterop de slede staat om de rem te bedienen. In de besneeuwde bossen heerst er een stilte die je je niet langer kan voorstellen. Iedere husky loopt gemiddeld 2500 km per jaar. De thermometer wijst vandaag -1°C aan, veel te warm voor de dieren. Onze tocht wordt om die reden wat ingekort, maar in een kleine twee uur leggen we - nu ja, het zijn vooral de husky's die het werk opknappen - toch een dikke 20 km af.

### MEERDAAGSE TOCHTEN

Je kan er ook meerdaagse huskytochten boeken. Je overnacht dan in wildernishutten die erg afgelegen liggen in de bossen. De hutten zijn erg basic, zo is er vaak geen elektriciteit, maar wel een sauna. We zitten tenslotte nog steeds in Finland. 's Avonds vul je enkele emmers met sneeuw, je plaatst ze in de sauna, en de volgende ochtend beschik je over warm water om je mee te wassen. Twee vliegen in één klap. Een gids van Harriniva vergezelt je iedere dag.

### TIJD VOOR WAT APRÈS-SKI

Onze laatste dag brengen we door in Levi, een van de leukste skidorpen van

het land. Doordat de stad zo hoog in het noorden ligt, is er garantie op sneeuw tot mei. De après-ski mogelijkheden worden hier nog ten volle beleefd. Doen zoals ons en sluit je vakantie in stijl af in een karaokebar. Pas dan kom je te weten waarom karaoke, naast langlaufen en de sauna uiteraard, één van de favoriete tijdsbestedingen is van de Finnen.

- **Kledij:** aangepaste kledij in de winter is een must. Draag kledij in verschillende laagjes over elkaar. Dat houdt de lichaamswarmte beter vast. Bij de meeste excursies worden er wel thermische pakken aangeboden, inclusief warme boots, handschoenen en mutsen.
- **Papieren:** een Belgische identiteitskaart volstaat.
- **Vlucht:** wij vlogen met Finnair en bereikten Rovaniemi na een korte tussenstop in Helsinki vanuit Brussel. Finnair biedt dagelijkse vluchten aan vanuit Brussel naar alle belangrijkste luchthavens in Fins Lapland.
- Deze reportage kwam tot stand in samenwerking met Asteria Expeditions die tal van pakket-reizen in groep of op individuele basis aanbiedt. Info vind je op : [www.asteriaexpeditions.be](http://www.asteriaexpeditions.be), 050 33 25 10, [info@asteriaexpeditions.be](mailto:info@asteriaexpeditions.be) of via een erkende reisagent.



Het Arktikum in Rovaniemi.



De slede wordt getrokken door zes husky's.



Sneeuwscootertochten vertrekken richting wildernis vanuit het centrum van Rovaniemi. Op de achtergrond zie je het noorderlicht. (foto Rovaniemi Tourism)



Iedere husky heeft natuurlijk ook een naam.



(foto Rovaniemi Tourism)