

Met de Volga Dream van Sint-Petersburg naar Moskou

Cruisen als een tsaar



Tussen Sint-Petersburg en Moskou vaart het meest luxueuze schip van Europa: de Volga Dream. Twee magische steden met daartussen indrukwekkend werelderfgoed.

HANS STERKENDRIES

De MS Volga Dream in Moskou. Het Russische cruiseschip beschikt over 53 kajuiten en biedt plaats aan 100 passagiers.

Zonder twijfel is Sint-Petersburg de mooiste stad van Rusland. Tsaar Peter de Grote liet de stad bouwen aan de oevers van de Neva als visitekaartje voor bezoekende vorsten. We hebben onze intrek genomen in het beroemde Hotel Angleterre, vlakbij de indrukwekkende Izaäkathedraal met haar blinkende gouden koepel een perfect oriëntatiepunt. Vlakbij, op een van de vele pleinen van Sint-Petersburg, staat de Bronzen Ruit, een van de mooiste standbeelden van Peter de Grote. De tsaar wijst in de richting van de Admiraliteit, de hoofdzetel van de Russische marine. Het grote gele gebouw vervalt in het niets naast het groen-witte zomerpaleis van de tsaren. Het Hermitage is eigenlijk een aaneenschakeling van verschillende paleizen die samen een van de grootste kunstcollecties ter wereld herbergen.

Vlaamse beiaard

Vlakbij het Hermitage begint de belangrijkste winkelstraat van Sint-Petersburg, de Nevski Prospekt. Voor koopjes moet je hier niet zijn, want de luxeboetieks zijn hier duurder dan in België. Nee, over Nevski Prospekt wandel je voor de sfeer, de gezellige bars, de herenhuizen en de statige paleizen en kerken. Aan een kanaaltje vlakbij de winkelstraat staat de kerk van de Verlosser op het Bloed, met zijn veelkleurige uivormige koepels. De kerk werd tijdens de Russische Revolutie geplunderd en is pas sinds 1997 opnieuw geopend. Als museum weliswaar. Aan de andere oever van de rivier Neva ligt de Petrus- en Paulusvesting. In de barokkerk, met een opvallende gouden spits, liggen de Russische tsaren begraven. De beiaard komt uit Vlaanderen en werd gebouwd door Jo Haazen, de directeur van de Mechelse beiaardschool. Wij gaan hier aan boord van ons schip, de MS Volga Dream, en worden verwelkomd met een glaasje wodka, een doekje om ons te versfrissen en een rondleiding op het schip. Want ook al is er slechts plaats voor zo'n 100 passa-

giers, toch is het in het begin soms wat zoeken naar restaurant, bar, zonnedeck, bibliotheek, sauna, fitness... De kamers bieden veel ruimte, een groot mahoniehouten bed, minibar, tv en een ruime badkamer. 's Avonds worden we welkom geheten op de captain's cocktail en aansluitend het diner. In onze hut horen we nauwelijks lawaai van de motor, en de volgende ochtend zien we vanuit ons bed de oever voorbijkomen. Elke dag staat een bezoek op het programma en terwijl de Volga Dream naar de volgende bestemming vaart, kan je kiezen uit verschillende activiteiten: een pianoconcert, een les Russisch, het beschilderen van typische matroesjka's, een film, een workshop Russisch koken, een bezoek aan de brug van het schip, een traditionele Russische thee ceremonie... Maar uiteraard is ook een wandeling, sauna, een drankje in de bar of zonnen op het dek mogelijk.

Poetin

Via het Ladoga-meer, het grootste meer van Europa, komen we in Mandrogi op zo'n 300 km van Sint-Petersburg. Het eiland is een populair vakantieoord met typische Russische huizen in een prachtige bosrijke omgeving. Naar verluidt heeft zelfs Poetin hier een datsja. De Russische leider krijgen we niet te zien. Tenzij dan in het Vodkamuseum: een verzameling van meer dan 3.000 flessen waarvan sommige de vorm hebben van een matroesjka, een kalasjnikov of... Poetin. Onze volgende bestemming is het eiland Kizhi, een soort openluchtmuseum dat door Unesco als werelderfgoed werd geklasseerd. Er staan twee houten kerken met uivormige koepels. De kathedraal van de Transfiguratie



De kerk van de Verlosser op het Bloed werd in 1997 gerenoveerd.

Foto's Kos en Image Globe



De boetieks aan de Nevski Prospekt in Sint-Petersburg zijn duurder dan in België.

spant de kroon met niet minder dan 22 volledige houten koepels waarvoor geen enkele spijker werd gebruikt.

Klooster

De volgende dag leggen we aan in Goritsy waar het klooster van Cyrillus van het Witte Meer ligt te schitteren in de zon. Het is een fotogeniek geheel van kerken en andere gebouwen die na jarenlang verval geleidelijk worden opgeknapt. Zo'n 350 km verder ligt Yaroslavl, een populaire toeristische route ten noordoosten van Moskou. Het hele centrum is Werelderfgoed. Je vindt er onder meer het mooie Transfiguratieklooster met gouden uivormige koepels. Ook niet te missen: de Profeet Eliaskerk waarvan de binnenzijde volledig is bedekt met fresco's en iconen. De fresco's zien er gloednieuw uit, maar ze dateren uit de 17de



De Volga Dream werd nostalgisch maar superluxueus ingericht.

eeuw. «Nooit gerenoveerd, enkel twee keer met water gewassen», vertelt onze gids Anatoliy. Afsluiten doen we bij de in 2010 geopende Hemelvaartkathedraal. Het was een rijke Russische zakenman die voor de constructie ervan 50 miljoen euro neerlegde. De Volgarivier brengt ons vervolgens in Uglich, ook al op de Gouden Ring, met zijn 14de-eeuwse versterkte stadskern. Eindpunt is Moskou. Ook hier komen we ogen te kort: het Kremlin, de Basiliuskathedraal met haar kleurrijke koepels en de Rode Plein met het historische museum. De cruise is ten einde, maar de verwondering duurt voort.

PRAKTISCH

ERHEEN: Czech Airlines verbindt Brussel dagelijks met Moskou en Sint-Petersburg via Praag (korte wachttijd). Vanaf 195 euro voor een vlucht (h/t) naar Sint-Petersburg en vanaf 209 euro voor Moskou, alle taksen inbegrepen. www.czechairlines.com

BESTE PERIODE: Van mei tot oktober. Van midden juni tot midden juli zijn de dagen heel lang. Tijdsverschil + 2 uur.

VOLGA DREAM CRUISE: Asteria Expeditions is de exclusieve verdeler van de Volga Dream in België. Een 12-daagse luxerondreis, met 2 nachten Moskou, 6 nachten op de Volga Dream en 3 nachten in Sint-Petersburg vanaf 2.750 euro per persoon. Aan boord zijn alle maaltijden inbegrepen en dranken aan tafel, in de steden zijn ontbijt en lunch inbegrepen. In deze prijs zitten ook de vluchten, alle uitstappen, maar niet het visum voor Rusland. Op 13 juni 2012 is er een volledig Nederlandstalig afvaart. Vroeg boeken is noodzakelijk. www.asteria-expeditions.be of tel 050/33 35 10.

DOCUMENTEN: Toeristenvisum, aan te vragen via de Russische ambassade. Handiger en sneller te regelen via je touroperator.

MUNT: 1 euro = ± 40 roebel. Je kan ook betalen met kredietkaarten op vele plaatsen, maar niet in euro's.

Lezers vragen

Jordanië

V In maart volgend jaar gaan wij naar Jordanië. Is het mogelijk alleen, dus zonder gids, Petra te bezoeken? Of kan je met een taxi naar Petra en een gids huren? Wat moet je zeker weten als je het land in maart bezoekt?

François Nelis, Zottegem

A Het is perfect mogelijk om Petra op eigen houtje te bezoeken. Wij vonden dit zelfs de beste manier. Bij de ingang kan je ook een paardenkoets huren (met koetsier) voor twee personen. Je betaalt 20 JD (± 20 euro) en maakt een ritje van 4 km door de site. In Petra is je eerste halte altijd het bezoekerscentrum, daar vind je ook de eerste winkels,



Foto Thinkstock

cafés en restaurants. Wil je een gids, dan kan je die daar inhuren. Je kan een toegangspas voor één (50 JD), twee (55 JD) of drie dagen (60 JD) kopen. Kinderen jonger dan 15 jaar hebben gratis toegang. Ben je helemaal in de ban van Petra, dan kan je logeren in hotels ter plaatse. Maar de meeste toeristen verblijven in een strand-hotel in Tala Bay, niet ver van de luchthaven van Aqaba, en boeken een excursie naar Petra.

Meer info: <http://visitjordan.com> - www.jordan-jubilee.com - www.petrapark.com of bij je reisagent.

Logeren in Parijs

V Wij zijn een gezin van twee volwassenen en twee zonen van 15 en 18 jaar. Wij willen volgende zomer een week naar Parijs gaan, maar zouden niet graag in een hotel verblijven. Zijn er ook B&B's in de stad of Vlamingen die er een chambre d'hôte hebben?

Guy Claes, Diepenbeek

A Op www.2binparis.com vind je een ruime keuze van B&B's (en appartementen) in Parijs. Je kan selecteren op thema (romantisch, hi-tech, kunst & cultuur en natuur & relax) en op de wijk waar je wil verblijven. Voor B&B's zijn www.goodmorningparis.fr en www.bed-and-breakfast-in-paris.com een andere goede boekingsite. Op www.meetingthefrench.com

vind je eveneens een groot aanbod, maar je kan hier ook een echte Parijsen inschakelen die je langs de geheime pareltjes van de Lichtstad voert. Als je langer dan een weekend wilt blijven, is een flat wel een prima keuze. Die vind je onder meer op www.parisattitude.com - www.rentapart.com - www.all-paris-apartments.com/nl/ (Nederlandstalig). Vlamingen met een chambre d'hôte in hartje Parijs zijn er bij ons weten niet.

Ook een vraag?

Mail naar reizen@hln.be of stuur op naar De Persgroep, Reizen Lezersvragen, Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse. Vermeld naam, adres en telefoonnummer. Vragen worden niet persoonlijk beantwoord, maar altijd in de krant.