



Op ontdekking

Wintersporters hebben keuze te over: skiën, langlaufen,

Belgische wintersportliefhebbers trekken bijna automatisch richting Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland of Italië. Nochtans beschikken we in Europa over een bestemming die behalve skipret tal van andere unieke troeven te bieden heeft zoals sledehondentochten, sneeuwscootersafari's, slapen in een sneeuwhotel of genieten van het wonderbaarlijke noorderlicht. Maak kennis met het magische Lapland in Finland!

Voor wie het noorderlicht wil bewonderen, zijn 2012 en 2013 superjaren. De NASA voorspelt immers dat het lichtfenomeen de komende twee jaar uitzonderlijk goed zichtbaar zal zijn. 'Aurora Borealis' wordt veroorzaakt door zonnewind in combinatie met het magnetisch veld van de aarde en levert wonderlijke bewegende groene of blauwe lichtlierten op. Met een besneeuwd poollandschap op de voorgrond ben je verzekerd van een onvergetelijk schouwspel!

ROTEREND IGLOBED

Een glazen iglo, uniek gelegen bovenop de heuvel van het Finse skidorp Levi, is de ideale locatie om dit natuurfenomeen te bewonderen. Middenin de iglo bevindt zich een roterend bed van waaruit je een onbeperkt zicht hebt op de omgeving. Omdat ook het dak uit glas bestaat, kan je hier in ideale omstandigheden naar het noorderlicht en de sterren turen. Koppeltjes houden er wel best rekening mee dat de buitenwereld door de glazen wanden van hun doen en laten kan meegenieten. Dus best even checken of de lokale boswachter niet achter een boom staat te gluren... Levi - het dorp heet eigenlijk Sirkka maar iedereen verwijst naar de plaatselijke skiheuvel - bevindt zich op ca. 170 kilometer boven de poolcirkel. Het is een paradijs voor wintersporters met naast skipistes een uitgebreid gamma aan excursies zo-

als sneeuwschoenwandelingen, ijsvissen in het vlakbij gelegen meer en sneeuwscootertochten. Wij trokken 's ochtends de sneeuwschoenen aan en waagden ons in de ruim anderhalve meter dikke sneeuwlaag. Op paden waar anderen ons voorgingen, blijkt wandelen best mee te vallen, maar van zodra de gids ons de maagdelijke sneeuw in stuurt, verandert de situatie meteen. We zakken tot ver voorbij de knieën in het witte goedje en daar met reuzenschoenen terug uit geraken, blijkt allesbehalve eenvoudig. Mijn geworstel levert hilarische tafereel op voor de medewandelaars maar even later ondergaan zij gelukkig hetzelfde lot.

Het lijkt alsof we over de sneeuw vliegen, maar tot mijn grote verbazing geeft de kilometerteller amper 60 km/uur aan

SNEEUWSCOOTERSAFARI

Na deze deugddoende tocht volgt een scheut adrenaline in de vorm van een sneeuwscootersafari. We krijgen warme kledij en een helm toegestopt en na een korte uitleg kan het avontuur starten. In de dorpsstraatjes gaat het nog wat onwennig en voorzichtig maar eenmaal buiten Levi mag de gashendel al wat meer opengedraaid worden.

Het lijkt alsof we over de sneeuw vliegen, maar tot mijn grote verbazing geeft de kilometerteller amper 60 km/uur aan. Dit sneeuwmonster kan veel hogere snelheden halen, maar veilig lijkt ons dit niet. En er gebeuren trouwens frequent politiecontroles langs sneeuwscootertracks.

Terug in Levi flaneren we nog even langs de vele winkeltjes met lokale specialiteiten zoals edelstenen, mutsen en rendierhuiden maar al gauw steekt het hongergevoel op en gaan we op zoek naar een leuk restaurantje. Een absolute aanrader is Kammi, dat deel uitmaakt van het schitterende Hullu Poro (of 'Gek Rendier')-hotel. Het restaurant bevindt zich in een authentieke Finse houten hut, binnenin bekleed met tientallen rendierhuiden. In het midden brandt een houtvuur, waar rond typische lokale gerechten pruttelen. We krijgen een plaatsje aangewezen aan een grote houten tafel, naast een Finse familie. Even later legt een Hobbitachtig vrouwtje met luide stem in een onverstaanbaar taaltje uit waaraan de gasten zich kunnen verwachten. Na deze inforonde verwachten we een Engelse versie van haar verhaal, maar die komt er niet. Gelukkig zijn onze vriendelijke tafelgenoten bereid de info te vertalen. Zo blijkt dat er onder meer rendierstoefpot, vissoep met aardappelen, spare ribs en zalm op het menu staan. Allemaal even lekker!



Dineren bij diepvriestemperaturen : een unieke ervaring.

SNOW VILLAGE

De volgende dag rijden we naar het beroemde Snow Village, dat zich middenin de natuur bevindt, tussen de skigebieden van Levi en Ylläs in. Dit hotel is niet geschikt voor koukleumen want het is volledig opgetrokken uit sneeuw. Binnen is het er constant -5°. En dat lijkt best warm als het 'putteke winter' -30° is buiten. De bouw start in november en de 20 miljoen kilogram sneeuw omvormen tot een hotel met 25 kamers waarvan 8 suites neemt een vijftal weken in beslag. Het seizoen is kort: van 10 december tot halverwege april kan je in Snow Village terecht. Daarna wordt het te warm en smelt het hotel weg. Het gigantische bouwwerk moet dus elk jaar opnieuw beginnen. Een ongelofelijke prestatie, zeker als je weet dat er ook een ijsrestaurant, ijskapel en tal van prachtige ijssculpturen worden gebouwd. In de ijskapel wordt

jaarlijks een vijftigtal huwelijken voltrokken. Een ijselijk huwelijk lieten we aan ons voorbijgaan maar een maaltijd bij diepvriestemperaturen wilden we wél eens meemaken. Goed ingepakt - met dikke jas

We kruipen snel de thermische slaapzak in, ritsen die zo hoog mogelijk dicht en hopen de volgende ochtend niet als een fishstick te ontwaken

en handschoenen - drinken we aan de ijsbar eerst een hartverwarmende vodka, in een glaasje dat volledig uit ijs bestaat. Daarna vlieën we ons neer op een ijsbank - gelukkig bekleed met rendierhuiden - aan een tafel die ook al bestaat uit een gigantisch ijsblok. Soep zou in deze om-



in magisch Lapland

sneeuwscootertochten, rendier- en huskysafari's,...

standigheden al gauw tot gazpacho herleid worden dus opteren we voor Lapse aperitiefhapjes gevolgd door rendierfilet en tot slot een crumble met rode vruchten. Voor één keer vinden we het niet erg dat de gerechten elkaar in ijtempo opvolgen want niet alleen de lekkemijnen maar ook de restaurantbezoekers zelf koelen hier héél snel af.

Opwarmen kan slechts heel eventjes in de 'warme ruimte' waar we onze slaapzakken oppikken want daarna wacht de ijskamer! Schoorvoetend begeven we ons door de stemmig verlichte sneeuwgangen – mét brandblusapparaten in ijsnisen - tot aan onze kamer waar slechts één ding in staat: een bed gebouwd uit... ijs. We kruipen snel de thermische slaapzak in, ritsen die zo hoog mogelijk dicht en hopen de volgende ochtend niet als een fishstick te ontwaken. Al gauw blijkt de koude best mee te vallen in de slaapzak die gemaakt is om temperaturen tot -25° te trotseren en dommelen we in.

's Ochtends wacht een leuke verrassing want we worden gewekt door een Fins meisje dat een heerlijk glaasje warm bessensap aanbiedt én een diploma met de melding dat we een nacht in Snow Village overleefden. Bekomen kan bij een ontbijt in een – wat een luxe! – verwarmde ruimte.

RENDIERTOCHT

Na een sloot hete koffie volgt een snelcursus ijssculpturen maken. Met de hulp van een van de drie zaakvoerders van het hotel toveren we een groot ijsblok om tot een Mexicaanse zon. Een inspannend en delicaat werk dat ons respect

voor ijskunstenaars nog doet toemen.

's Namiddags staat een rendiertocht op het programma. Begeleid door een Sami-herder glijden we in een slee door het prachtige landschap. De stilte wordt alleen verstoord door het astmatische gehijg van het rendier achter ons dat moeite lijkt te hebben met twee zwaarlijvige Duitse toeristen. Tot opluchting van het arme beest wordt de tocht halverwege even onderbroken. Bij een kampvuur vertelt begeleidster Kia honderduit over het harde leven van de Sami en hun belangrijkste bron van inkomsten: de rendieren. Ondertussen braden we worstjes en als dessert volgen zelfs op het haardvuur gebakken pannenkoekjes. Een heerlijke lunch, middenin de natuur!

430 SLEDEHONDEN

Het hoogtepunt van de reis wacht in Harriniva, waar we kennis maken met het Arctic Sledgedog Centre. Het is een van de grootste huskyfarms van Europa. Maar liefst 430 honden verwelkomen ons superenthousiast. Allemaal lijken ze even graag mee te willen op safari. Per slede worden zes honden ingespannen en ze vertrekken in sneltreinvaart. Sturen is niet echt nodig want de honden volgen gewoon de eerste slede, maar geregeld dient hun enthousiasme wel getemperd door de rem de grond in te duwen, anders dreigen we op onze voorligger te botsen. Maar eenmaal het juiste tempo gevonden, kan je in volledige stilte van de voorbij glijdende witte wildernis genieten... (Wim Van de Velde/Foto's: WVDV/grf)



Het Noorderlicht biedt een onvergetelijk schouwspel.



Praktische info

Deze reportage kwam tot stand i.s.m. Asteria Expeditions, specialist in reizen naar o.a. Winters Lapland.

Bij Asteria Expeditions kan je kiezen uit begeleide groepsreizen met Nederlandstalige begeleiding of uit één van de (vele) individuele programma's. De koude in het Hoge Noorden hoef je alvast niet te vrezen want reizigers krijgen gratis thermische kledij ter beschikking.

Tot 1 oktober biedt Asteria Expeditions nog diverse vroegboekvoordelen aan op de bestemmingen vermeld in deze reportage. Surf naar www.asteriaexpeditions.be/lapland/vroegboekacties.asp voor een volledig overzicht.

Reservatie en informatie: www.asteriaexpeditions.be/lapland/, tel: 050 33 25 10 of via de reisagent.