

WINTER WONDERLAND

de toppers van Fins Lapland

Tekst: MADELIEVE TIMMERMANS & RIEN DE MEY *Fotografie:* GREGORY PIN



Naast prachtige, ongerepte natuur heeft Lapland ook een arsenaal onverwachte activiteiten in de aanbieding. Wat dacht je van gezellig ijsvissen, een rendiertocht door het uitgestrekte sneeuwlandschap, of een avontuurlijke rit met de sneeuwscooter? Genieten ging je voor en goot het beste van Lapland in een lijstje must-do's. Welkom in een Fins sprookje. Welkom in winterwit Lapland.

IN LAPLAND MOET JE BESLIST...

...de sneeuw trotseren met een sneeuwscooter

Geen betere manier om de Lapse bergen te bestormen dan per sneeuwscooter. Raas avontuurlijk door het sneeuwtapijt, en vergaap je aan de witte natuurpracht. Op zo'n ronkend monster voel je je stoerder dan ooit, onverslaanbaar bijna. Logisch, want met een *moottorikelkka* van minstens tachtig pk haal je binnen luttele seconden een snelheid van maar liefst honderd kilometer per uur. Snelheidsduivels kijken echter best uit, want de Finse sneeuwpolitie is onverbiddelijk. Tachtig kilometer per uur is de absolute snelheidslimiet, en reken maar dat er gecontroleerd wordt. Maar vrees niet, iedereen kan zonder probleem met een sneeuwscooter rijden. Tijdens uitstappen met toeristen wordt er altijd voorzichtig en wat trager gereden.

...sneeuwraketten uittesten

Stilte. Ongekende, deugddoende stilte. Daarmee word je beloond tijdens een wandeling door de ongerepte natuur. Een ervaren gids neemt je mee op een wandeltocht langs de Lapse heuvels, ver weg van de platgetreden, toeristische paden. U wordt uitgerust met een paar lumikenkä, moderne sneeuwraketten die je onder je sneeuwlaarzen vastgespt, en waarmee je de sneeuw gemakkelijker bewandelt. Voor onderweg wordt meestal een energierijke picknick en een thermoskan hete drank voorzien, want het wordt hoe dan ook een intensieve tocht. Maar dat maakt niet uit, want de sprookjesachtige taferelen onderweg zijn de inspanning meer dan waard.

REISFORMULES

* **Lapland anders (7 dagen)**: combinatie van 4 nachten in Ruka, waar u naar hartenlust kan skiën of aan activiteiten kan deelnemen, met 2 nachten in vol pension in een woonboerderij om nog even volop te genieten van de gastronomie en de natuur

* **Winters avontuur (4 dagen)**: een heel actief programma op hoog niveau met o.a. de eerste nacht verblijf in een gezellige woonboerderij en diverse activiteiten. Gemakkelijk verlengbaar.

* **Rust en Natuur (5 dagen)**: verblijf in een authentieke chalet bovenop een heuvel met prachtige uitzichten op de omgeving en met een voordeelpakket aan excursies inbegrepen

* **Kerst in Ruka (5 dagen)** van 23/12 tot 27/12. Eerst gezellig Kerst doorbrengen bij een gastvrije Finse familie waar u kan genieten van de heerlijke gastronomie en rust om vervolgens te eindigen in Ruka waar allerlei leuke activiteiten op het programma staan voor zowel jong als oud.

Voor nog meer keuze uit Lapland programma's kunt u altijd terecht op www.asteriaexpeditions.be, 050/33.25.10 of bij uw reisagent.



❄️...relaxen in een echte Finse sauna

In Finland bestaan sauna's al ruim 2000 jaar en ze zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met de Finse cultuur. De typische Finse sauna's vind je in kleine houten blokhutten bij de meren. Binnen worden natuurstenen verwarmd, waardoor de temperaturen gemakkelijk oplopen tot 100°C of meer. Het echte Finse saunaritueel gaat als volgt: start met een warme douche en droog je dan zorgvuldig af. Stap de sauna in, en neem plaats op de onderste bank. Hier blijf je minstens vijf minuten zitten, maar niet langer dan een kwartier. Om de bloedsomloop wat te versnellen kun je jezelf zachtjes slaan met twijgjes, of jezelf verfrissen door wat koud water over je heen te gieten. Daarna stap je meteen naar buiten, waar een ijskoud luchtbad op je wacht. Spoel je af met koud water en drink water om dehydratie te voorkomen. Eens je bent bekomen, ben je klaar voor een tweede saunarondje.

❄️...een ijswak induiken

Zwemmen in een ijswak. Een van de meest verwonderlijke favoriete bezigheden van de Finnen. Hoe werkt het? Voor de koudbloedigen onder ons: loop de hete sauna uit, en duik gewoon in het ijskoude wak. Voor de wat minder heldhaftigen: sla een grote handdoek om als je de sauna verlaat, en wandel doelgericht naar het ijswak. Laat je via het trapje in het koude water zakken en klim er na een aantal seconden weer uit. Je zult zien, het loont de moeite. En ja, het is verslavend.



❄️...skiën in het donker

De meeste skipistes zijn hier tot in de late uurtjes verlicht. Niet verwonderlijk, als je bedenkt dat er winterse decemberdagen zijn waarin de zon helemaal niet opkomt. Ook langlaufers kunnen hier hun hart ophalen, want de *loipes* zijn top.

❄️...de streekgerechten uitproberen

In Lapland weten ze wat lekker eten is. Aan streekgerechten hebben ze er dan ook geen gebrek. Zo zijn er verschillende specialiteiten op basis van rendiervlees, vis, paddenstoelen en bosvruchten. Een aanrader is de *gravi lohi*, Finse gemarineerde zalm. Strijk ook zeker even neer in een *kota*, een typisch Laps eethuis waar vlees en vis op een open vuur worden bereid.

❄️...een huskytocht maken

Als een sneeuwscooter je iets te snel gaat, maar je ook niet helemaal overtuigd bent van een wandeling met sneeuwrukketten, is een sleetocht een uitstekend alternatief. De huskyhonden zijn allemaal even braaf, en trekken moeiteloos hun slee door de bossen, terwijl hun passagiers genieten van het – wederom – prachtige uitzicht.

❄️...je rendierrijbewijs halen

Als je aan Finland denkt, denk je aan rendieren. Daarom mag een bezoek aan een rendierboerderij niet ontbreken op je programma. Zo kom je alweer een stapje dichterbij de Lapse cultuur. De meeste rendierherders hebben honderden, zo niet duizenden rendieren in hun bezit die vrij in de natuur rondlopen. Een aantal dieren blijven altijd op de rendierboerderij waarmee rendiertochten gemaakt worden. Een indrukwekkend gezicht. Daarna is het tijd voor een rendiertocht. Laat je door het uitgestrekte sneeuwlandschap rijden, of... bestuur de slede helemaal zelf. Want als je er ooit van droomde je rendierrijbewijs te halen, ben je in Lapland aan het juiste adres. Leg een geslaagde tocht af met de rendierslede, en neem daarna je internationale *lisenssi* in ontvangst.



❄️...logeren in een iglo

Het zou zonde zijn om in Finland in een standaard hotelkamer te overnachten, als je ook kan logeren in een ijsotel, een blokhut, een authentieke chalet, een wildernishut, een glazen iglo of een woonboerderij. Welke slaapplek je ook kiest, het wordt vast en zeker een onvergetelijke ervaring.

❄️...luieren op een elandvel bij het haardvuur

Na een ijskoude dag buiten is het heerlijk verpozen bij het haardvuur. Nestel je met een kop hete soep op een warm en zacht elandvel en kijk hoe de vrieskou kristallen achterlaat op het raam. Za-lig.

Lezers van *Genieten* krijgen bij het boeken van een van de reisformules op p.39 vóór 1/10/2010 bij Asteria Expeditions een paar leuke extra voordelen. Deze voorwaarden vind je terug op www.asteriaexpeditions.be/genieten.

